

Berooide Iraniërs zoeken heil in Irak

LENNART HOFMAN

SULEIMANIYA - Internationale sancties en de daarmee samenhangende economische crisis dwingen steeds meer Iraniërs hun geluk over de grens te zoeken.

Reza Khan bezit een pvc- en aluminiumwinkelje in een dorp bij de Iraanse grensstad Marivan. Nu de inkooprijks voor zijn producten drie keer over de kop is gegaan, is hij genoodzaakt zijn winkel te sluiten. Om zijn vrouw en twintig maanden oude dochtertje toch te eten te kunnen geven, trok hij net als het overgrote

deel van zijn dorpsgenoten naar Irak.

In het buurland werkt Reza illegaal in de bouw voor net iets minder geld dan zijn Iraakse collega's. „Als het winter wordt ligt alles hier stil. Dan moet ik terug naar mijn dorp om geld te lenen bij vrienden om de winter door te komen. In de lente ga ik terug naar Irak om dat af te betalen.”

In een poging Teheran te bewegen serieus te onderhandelen over het stilleggen van het Iraanse atoomprogramma kondigden de Europese Unie en de Verenigde Staten de afgelopen jaren verschillende sancties

af. In oktober werd ook de import van Iraans gas in de ban gedaan en werden de bestaande sancties tegen de centrale bank van Iran verscherpt.

De maatregelen treffen in de praktijk vooral de gewone Iraniër. Reza merkt de gevolgen aan den lijve. Uit zijn dorp is al 70 procent van de mensen naar buurland Irak vertrokken op zoek naar werk. Mannen werken voornamelijk illegaal in de bouw, vrouwen vinden veelal werk als lerares, schoonmaakster of kinderoppas.

Sinds kort zijn in de Iraakse stad Suleimaniya ook Iraanse prostituees

te vinden. De Iraniërs die achterblijven, werken vaak aan producten om in Irak te verkopen.

„Wij staan door de sancties onder druk, niet de regering”, zegt Reza terneergeslagen. „Maar ook het atoomprogramma van Iran is niet goed voor ons. De gewone mensen hoeven geen atoombom, maar willen eten. In Iran moet ik een hele dag werken om één kip te kunnen kopen, maar ook in Irak heb ik het niet makkelijk. Ik slaap nu tijdelijk bij een vriend, maar weet niet voor hoe lang. Als de politie erachter komt dat ik hier werk met een toeristenvisum pakken ze me op.”